



There is only one Vegas

Met zijn gigantische shopping malls, super-de-luxe casino's, magische theatershows en andere topattracties is Las Vegas dé entertainmenthoofdstad van de wereld. Daarnaast is deze Amerikaanse stad een ideale uitvalbasis voor wie indrukwekkende nationale parken als de Grand Canyon of Red Rock Canyon wil bezoeken. We Love Travel reisde erheen.

Tekst: Harmke Kraak | Fotografie: Artizzl Media/Peter Nefkens | Met dank aan: British Airways, Aria Casino & Resort, LVCVA

Samen met enkele andere reisjournalisten vlieg ik met British Airways via Londen naar McCarran International Airport in Las Vegas. Op weg naar ons hotel passeren we het bord *Welcome to Fabulous Las Vegas*. Het markeert het begin van de Strip, de bekende boulevard. Aria Casino & Resort is een van de allernieuwste hotels langs de Strip en daar logeren we! De film *The Last Vegas* (2013) – met Hollywood-legenden als Morgan Freeman en Michael Douglas – werd in dit hotel opgenomen. De stijlvolle lobby gaat over in een gigantisch casino. Dag en nacht zitten er mensen aan de roulette- en pokertafels. Er zijn diverse bars en er is zelfs een Franse patisserie. Mijn kamer is op de 25e verdieping. En wat voor een kamer! Er staat jazzmuziek op als ik binnenkom. Het bed is heerlijk, de badkamer riant. Eén druk op de knop en de gordijnen schuiven open of dicht. Ik kijk op de neonlichten en bij daglicht zie ik de woestijn. Vegas ligt midden in de Mohabi-woestijn, die zich uitstrekt tot aan Los Angeles. Las

Vegas ligt in de staat Nevada en ontstond in 1905 als pleisterplaats op het spoortraject tussen Salt Lake City en Los Angeles. Het plaatsje groeide uit tot dé entertainmenthoofdstad van de wereld. *There is only one Vegas*, luidt de slogan.

Shop till you drop

Nergens anders is er een straat als de Strip. Langs deze boulevard annex pretpark staan hotels die hun weerga niet kennen. Behalve ons eigen Aria Resort is er het enorme Caesars Palace in neo-Romeinse stijl. In hotel The Venetian varen gondels door kanalen zoals in het echte Venetië. Hotel The Palms (ietsje van de Strip af, maar wat een view!) heeft themasuites met een bowlingbaan en basketbalveld en het Wynn heeft als enige hotel aan de Strip een 18-holes-golfbaan. In en om de hotels zijn er

enorme shopping malls, zoals het ultrachique Crystals (tussen het Aria Resort en het Mandarin Oriental) met winkels van Prada, Gucci en Vuitton. Aan de overkant van de Strip bezoek ik de Coca-Cola-winkel, waar de grootste colafles ter wereld voor de deur staat. Ernaast is de M&M Store met bakers, T-shirts, basketballen, kussens, dekbedhoezen en wat niet al, voorzien van een M&M-print.

Showtime

Op een immens neon-board zie ik een show van dj Tiësto bij het MGM Grand aangekondigd. In Vegas treden vele wereldsterren op. Bij Caesars Palace maken bijvoorbeeld Elton John, Celine Dion en Seinfeld beurtelings hun opwachting. Langs de Strip vertonen straatartiesten hun kunsten. Ik loop er 'Elvis' tegen het lijf en passeer Marilyn Monroe compleet met opwaaiende jurk. Terwijl ik langs de vijver van hotel Bellagio loop, beginnen de fonteinnet tientallen meters hoog te spuiten op de maat van *Time to Say Goodbye* van Andrea Bocelli. Het is een waar spektakel. Dineren doe ik met mijn reisgenoten boven in de Eiffeltoren, die een kopie is van die uit Parijs. In een VIP-limousine worden we vervolgens naar hotel Mandalay Bay gereden voor de show *One* van Cirque du Soleil. De show is een eerbetoon aan Michael Jackson. Even is het alsof Michael zelf op het podium zijn moonwalk doet, totdat zijn driedimensionale projectie oplost. Magisch! In Aria Casino & Resort wonen we de show *Zarkana* bij van Cirque du Soleil: onnavolgbare acrobatiek afgewisseld met clownsacts.

Old town

Behalve de Strip is de Old Town *the place to be* in Vegas. Deze oude stadskern ligt op een paar mijl van de Strip en is sinds enkele jaren *booming*. In een roze jeep van Pink Jeep Tours rijden we erheen. Met name Fremont Street geldt als de plek waar het gebeurt buiten de Strip. Elke avond spelen hier muziekbandjes en is er een lichtshow. We zijn erbij als de lampen doven en boven de hoofden van de menigte een kleurenspektakel losbarst op de overkapping van de straat. Als de voorstelling ten einde is, gaan de lichten weer aan en spelen de bandjes verder. Overdag brengen we een bezoek aan het Neon Museum. Het bezit een curieuze verzameling reclameborden die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Vegas. Zo is er het uithangbord van The Sahara, de club waar The Beatles hun Amerikaanse debuut maakten, en het langgerekte Stardust-sign uit de gangsterfilm *Casino*. Het oudst is het Chicken and Steakbord uit 1930. Een zekere Maddie verkocht vanuit haar keukenraam eten aan de arbeiders van de Hoover Dam.





Grand Canyon

Vegas mag een Disneyland voor volwassenen zijn, het heeft nog veel meer in zijn mars. De stad is omringd door nationale parken als de Grand Canyon en klimmersparadijs Red Rock. Voor dag en dauw rijden we over Highway 93 naar de vlieg-basis van Papillon. We gaan een helikoptervlucht boven de Grand Canyon maken. Michael, onze piloot, vliegt zo'n vier keer op een dag op en neer naar de canyon. We stijgen op en zweven in een mum van tijd boven de Hoover Dam en Lake Mead om vervolgens de Grand Canyon te zien opdoemen. Een bijna onaards landschap strekt zich nu onder ons uit. De zon is net boven de horizon verschenen en de ruige rotsformaties baden in het ochtendlicht. We maken een tussenlanding bij de Colorado River, die de canyon in tweeën deelt en stappen op de stenige ondergrond. Michael tovert picknickmanden tevoorschijn. Hij ontkurkt een fles bubbels en we genieten volop van een champagneontbijt midden in de woestijn. Ook dit is Vegas!

www.lasvegas.com en www.lvcva.com



Doen in Vegas!

1 Cirque du Soleil In diverse theaters langs de Strip vertoont Cirque du Soleil zijn kunsten, onder meer in Aria Casino & Resort (Zarkana) en Mandalay Bay (One). www.cirquedusoleil.com

2 Clubbing Marquee in The Cosmopolitan geldt als dé hotspot. Om deze club binnen te mogen, kun je van tevoren intekenen op de gastenlijst. Dresscode: uitdage... www.marqueelasvegas.com

3 Dutch DJ's Hollands glorie in Las Vegas. Niet alleen Tiësto treedt dit jaar wederom op bij Hakkasan Nightclub in het MGM Grand en ook Afrojack maakt zijn opwachting. www.hakkasan.com

4 Pink Jeep Tours Voor elk budget zijn er tours met deze roze jeeps, van een stadsrondrit door downtown Vegas tot een dagtrip naar de Grand Canyon of Death Valley. www.pinkjeep.com

5 Flightlinez In de buurt van Vegas, bij Red Mountain, is een avontuurlijk parcours van ziplijnen. Via dit kilometers lange traject roetsj je met hoge snelheid over ravijnen. www.flightlinezbootleg.com

6 Helikoptervlucht Spectaculair is een helikoptervlucht boven de Grand Canyon, inclusief champagneontbijt. Deze trip is ook te combineren met raften op de Colorado River. www.papillon.com

Eten & drinken in Vegas!

Bacchanal Buffet at Caesars Palace: verkozen tot beste buffetrestaurant van Vegas. Alles is kakelvers en de keuze is gigantisch: van kip, krab en ribeye tot sushi en dimsum. www.caesarspalace.com

Pub 1842 at MGM Resorts: de porties zijn enorm en de kwaliteit hoog. In één woord verrukkelijk. Van oesters tot hamburgers, chef Michael Mina is een ster in comfort-food. www.mgmresorts.com

Julian Serrano at Aria Casino & Resort: dit restaurant in warme geel- en roodtinten heeft een uiterst verfijnde Aziatische keuken. Het is ook als lunchplek aan te raden. www.arialasvegas.com

Alizé at The Palms: Frans georiënteerd sterrenrestaurant boven in hotel The Palms met uitzicht over heel Vegas. Op het menu: kaviaar, kreeft, lam, chocoladesoufflé... www.alizelv.com

Trouwen in Vegas!

Trouwen kan in Vegas bijna overal: van de kapelletjes langs Chapel Row tot aan het Harley Davidson Cafe aan de Strip. Ook de grote hotels hebben steeds vaker hun eigen trouwkapel. Zeer populair is een ceremonie in de **Viva Las Vegas Chapel**, waarbij 'Elvis' uit een roze cadillac springt. www.lvweddingconnection.com

Vliegen naar Vegas!

British Airways vliegt vanaf Londen rechtstreeks naar Las Vegas, met goede aansluiting van en naar Amsterdam. www.ba.com

Ook naar Las Vegas? Boek via uw Travel Counsellor.

Toscane per fiets!

Of ontdek onze andere bestemmingen

Dit kan Cycletours voor u doen:

- Uw **verblijf** goed geregeld
- Uw **bagage** iedere fietsdag vervoerd
- Beproefde **fietsroutes**
- Aangenaam **gezelschap**
- Alle **vrijheid** om te genieten
- De **fiets** die bij u past
- Vakanties voor ieder **fietsniveau**
- Meereizende **mecaniciens**
- Reserveonderdelen** en gereedschap
- Meefietsende **reisbegeleiding**
- Lunches** op mooie plekken in de natuur
- Hulp** bij pech onderweg
- Bezemwagen**
- Mobiel restaurant** en getrainde koks
- Kinderbegeleiding**
- Uw reis naar de plaats van **bestemming**
- We **verlengen** uw vakantie, als u wilt
- Uw **droomvakantie**, zoals u voor ogen heeft

Levensgenieters

Renners

Families

Globetrotters



Te boeken bij uw persoonlijke
Travel Counsellor en ervaar het zelf!

Cycletours
fietsvakanties